

Môn học	Tuần 1 3/6 – 7/6	Tuần 2 10/6 – 14/6	Tuần 3 17/6 – 21/6	Tuần 4 24/6 – 28/6
<i>Trò chơi vận động</i>	Làm quen với lớp học mới	Chạy, mang bóng vào rổ (Ôn: KN chạy)	Con rắn tinh nghịch (Ôn: KN bò trườn)	Đôi chân khéo léo (Ôn : KN đi thẳng bằng trên ghế TD)
<i>Khám phá khoa học</i>		Rau mùa hè (rau ngót)	Trang phục mùa hè	Rau mùa hè (rau muống)
<i>Toán</i>		Hình học đáng yêu (Ôn hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật)	To hơn - nhỏ hơn	Sắc màu đáng yêu (Ôn lại màu sắc)
<i>Hoạt động Tạo hình</i>		Đôi dép xinh xắn	Bông hoa nhỏ xinh (dán bông hoa bằng dải bìa màu)	Ngôi nhà của bé (In hình vuông và hình tam giác)
<i>Văn học – Âm nhạc</i>		Thơ : Đi nắng	Vận động Mẹ ơi tại sao	Truyện : Ve sâu và kiến
<i>Tiếng Anh</i>	Unit 8: Boats, Cars, bikes (Welcome to our world – SB p63) Vocabulary Bike, airplane, car, boat, bus	Unit 8: Boats, Cars, bikes (Welcome to our world – SB p63) Reviewing Bike, airplane, car, boat, bus Vocabulary Motorbike, fire truck, train	Unit 8: Boats, Cars, bikes (Welcome to our world – SB p63) Reviewing Bike, airplane, car, boat, bus, Motorbike, fire truck, train Vocabulary Balloon, helicopter, taxi	Unit 8: Boats, Cars, bikes (Welcome to our world – SB p63) Reviewing Bike, airplane, car, boat, bus, Motorbike, fire truck, train, Balloon, helicopter, taxi Vocabulary Ambulance, police car, excavator
<i>Giờ học trải nghiệm</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thí nghiệm về chìm nổi - Cùng làm thí nghiệm với đường, muối - Trò chơi đi tìm kho báu 			

Trò chơi dân gian	<ul style="list-style-type: none"> - Ô tô và chim sẻ - Lộn cầu vòng - Bồng nước mùa hè - Dung dăng dung dẻ
Kỹ năng sống	<ul style="list-style-type: none"> - Học cách xếp hàng - Học cách lấy và cất ghế - Học cách gấp khăn

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 6

Thơ : Đi nắng

Có con chim chích
 Nó đậu cành xoan
 Nó kêu ai ngoan
 Thì nghe lời nó
 Đi nắng phải có
 Nón mũ mà che
 Hễ ai không nghe
 Thì chim không thích

Nhược Thủy



Truyện : Ve sầu và kiến

Ngày hè nắng rực rỡ, những loài vật nhỏ bé trong rừng đang cùng nhau ca hát rong chơi. Chú Kiến vẫn cặm cụi đi kiếm thức ăn tha về tổ. Thấy Kiến đi qua, Ve Sầu giễu cợt:

- Nhà chú ăn hết bao nhiêu đâu mà kiếm nhiều thế cho nặng tổ. Chú cứ vui chơi như chúng tôi đi!

Kiến vẫn tiếp tục làm việc, chú đáp lại Ve Sầu:

- Chị cứ vui chơi đi, nhà chúng em sức yếu, phải tích trữ cái ăn cho mùa đông giá rét chị ạ.

Mùa đông đến, Ve Sầu không chịu làm tổ, cũng không có cái ăn nên nó bám vào cây, khô héo dần đi vì đói và rét. Kiến đã kiếm đủ thức ăn và cỏ cho mùa đông nên mùa đông không phải ra ngoài trời lạnh mà vẫn có cái ăn. Lo xa quả là không thừa.

Sưu tầm